

In het eerste Vittepraetje van 2020 volop optimistische berichten over de geplande activiteiten dit jaar. Maar twee weken na het verschijnen van dat eerste nummer verandert alles: door het corona-virus kunnen alle plannen zo de prullenbak in. In haar voorwoord vertelt voorzitter Matty Moggré wat dit voor de vereniging betekent. Een lichtpuntje is de verspreiding van de special 'Harderwijk herdenkt 75 jaar vrijheid'. Veel leden hebben positief op de inhoud van deze special gereageerd. Nog een lichtpuntje: het Vittepraetje blijft dit jaar – corona of geen corona – gewoon verschijnen. De artikelen in dit tweede nummer van dit jaar:

- 1. 'Harderwijker vissers in oorlogstijd'. Een boeiend artikel over de moeilijkheden die de Harderwijker vissers ondervonden tijdens de oorlogsjaren. "Niemand was op het water zijn leven zeker", zo meldt schrijver Robert Oosterhof. Vrachtschepen werden beschoten, regelmatig waren er luchtgevechten, visnetten gingen kapot doordat ze achter gezonken vliegtuigwrakken bleven hangen. De vissers hadden het zwaar.
- 2. 'De kegelbaan in Harderwijk'. In de negentiende eeuw werd het kegelen populair in Nederland. Schrijver Niek de Jong vertelt hoe in 1905 naast het Sophia-badhuis een kegelbaan werd aangelegd. In december werd daar een wedstrijd gehouden waarbij 1675 kaarten werden verkocht: dat geeft aan dat veel mensen het kegelen leuk vonden. Ook in de jaren daarna werden er wedstrijden gehouden. Het uitbreken van de Grote Oorlog zorgde voor een vroegtijdig einde van de baan.
- 3. 'Het is mijn plicht ... ik ga niet heen' is een artikel over het verzet in Harderwijk. Veel Harderwikers weten de Wouter van Damstraat te vinden. Maar dat Wouter een moedig verzetsstrijder was weet lang niet iedereen. Schrijver Johan van Sonnen vertelt over Van Dam en andere Harderwijkse verzetshelden.
- 4. 'Opkomst en ondergang van het Zuiderzeebad' is het tweede deel in een drieluik over de zwembaden die Harderwijk heeft gekend. Na het Sophia-badhuis beschrijft Wim Meijboom nu het Zuiderzeebad. Het is een verhaal met een enkele 'up' maar met vooral veel 'downs'. Eigenlijk is de plek langs de Zuiderzee niet echt geschikt voor een 'zweminrichting' en in 1940 valt het doek.
- 5. 'Oorlogsherinneringen van een schooljongen'. Is een bijzonder interview van Ed van der Heijden met Cor Klijntunte. Deze Harderwiker was 9 jaar toen de oorlog uitbrak. Hij herinnert zich de marcherende Duitsers, de neerstortende vliegtuigen en de glorieuze intocht van de Canadezen in april 1945. Het is bijzonder om te lezen hoe een 'schooljongen' de oorlog beleeft.
- 6. 'Jubileum Harderwijks visserskoor De Aalzers' is een kort artikel van Lex Schuil over de belevenissen van dit koor dat nu 35 jaar bestaat.