



In de Eerste Wereldoorlog vluchtten veel Belgen naar Nederland dat neutraal en dus veilig was. Van 1914 tot het einde van het oorlogsgeweld in november 1918 verbleven ruim 15.000 van onze zuiderburen in Harderwijk, verspreid over drie kampen.

100 jaar einde Belgenkamp Harderwijk 1918-2018

zaterdag **evenement**
24 NOVEMBER 2018
toegang gratis

ENTRÉE DU DÉPÔT D'INTERNEMENT. - HARDERWIJK.



10.00 – 17.00 uur

Expositie van tekeningen

In het Stadmuseum Harderwijk (Donkerstraat 4) zijn in de Belgenbarak op de eerste verdieping tekeningen en andere voorwerpen te zien die door kampbewoners zijn gemaakt. Tussen 12.00 en 16.00 uur is een gids aanwezig die uitleg geeft. (Het Stadmuseum is niet gratis toegankelijk)

11.00 – 11.30 uur

Herdenking op Belgische Ereveld

Op begraafplaats Oostergaarde (Oosteinde 12) vindt in aanwezigheid van Belgische en Nederlandse autoriteiten een plechtige herdenking plaats. Hieraan wordt medewerking verleend door onder anderen muziekvereniging Kunst Na Arbeid, het Harderwijker Mannenkoor en enkele Harderwijker stadsdichters. De plechtigheid eindigt met een kranslegging.

14.00 – 16.00 uur

Belgische carrousel

In gebouw 20 van het Bouw & Infra Park (Ceintuurbaan 2) kunnen bezoekers deelnemen aan verschillende activiteiten. Op deze locatie bevond zich ooit het Belgenkamp. De stadsomroeper van Harderwijk wijst u de weg. Elke drie kwartier kan de bezoeker kiezen voor een andere activiteit

13.30 – 16.30 uur

Foodtruck

Er zijn Vlaamse frieten en andere lekkernijen van onze zuiderburen te koop.

14.00, 14.45 en 15.30 uur

Cabaret

BODT, de cabaretgroep van Cultuurkust, zet de schijnwerper op Harderwijk ten tijde van de Eerste Wereldoorlog en speelt het programma 'Wij zijn neutraal'.

14.00, 14.45 en 15.30 uur

Podiumspektakel

In 2017 ging het succesvolle Podiumspektakel grotendeels over het Belgenkamp. Onder leiding van Gerbrand van Kolck brengen de acteurs en zangers fragmenten uit deze megaproductie ten gehore.

14.00, 14.45 en 15.30 uur

Fotopresentatie 1

De Vlaamse Magda Vereecken laat foto's zien die haar grootvader als kampbewoner maakte. Ze tonen beelden van het begin van de oorlog rond Antwerpen en van het dagelijks leven in het Belgenkamp.

14.00, 14.45 en 15.30 uur

Fotopresentatie 2

De Harderwijker historicus Liek Mulder presenteert foto's uit het archief van het Stadmuseum en vertelt aan de hand hiervan de geschiedenis van het Belgenkamp.

14.00, 14.45 en 15.30 uur

Aanspoelend wrakhout

Toen de Belgen waren teruggekeerd naar huis en haard werd het kamp gebruikt voor de opvang van vluchtelingen uit heel Europa. Jan Klein, ereburger van Harderwijk, vertelt over dit 'aanspoelend wrakhout'.

14.00 – 16.00 uur

Fotoshoot

Wie dat wil kan zich door stadsfotografe Anneke Immink laten fotograferen in een Belgisch of Nederlands soldatenuiform uit de Eerste Wereldoorlog.

14.00, 14.45 en 15.30 uur

Belgische hits in Nederland

Zangeres Laura van der Linde en haar muzikanten verzorgen een wervend programma met Belgische liedjes, die in Nederland de hitlijsten haalden.

15.30 – 16.00 uur

Belgenquiz

De beste quizzers uit Harderwijk en Hierden gaan de strijd met elkaar aan in een quiz over België en de Belgen. Quizmaster Dim van Rhee heeft vijftig pittige vragen gemaakt.